

Västerås Teater



Birger Forsberg



"Bland sylar
& pinaler"
Hud-
plocke-
ning

Jag, Birger Forsberg, är - till skillnad från många andra människor - född i Hedesunda i Gästrikland, på tjugo-talet. Min Far var stins där. Banan hette en gång SGGJ; Sala Gysinge Gävle Järnväg.

Vi bodde också på Kerstinbo station, "56,5 m över havet 44,9 km till Sala". Alla stationer utefter banan var lika; rödmålade med vita knutar och ett kraftigt överskjutande tak.

Till Kerstinbo Ångsåg kom bönderna om vintern med sina timmerlass. Hästar och bönder och deras kördrängar gav bygden puls och liv. I byn fanns vidare en handelsbod, en skola och en bastu samt en godtemplarlocal. I väntsalen träffades man om kvällarna för att hämta Sala Allehanda och titta på tåget. Där ventilerades händelser i bygden och ute i stora världen.

Ofta hände det att ett gäng stannade kvar och spelade poker. När min Far - sinplikt likmätigt - släckte ljuset, lyste de sig med tändstickor, varav golvet var fyllt morgonen därpå.

Det finns många och mycket att minnas och det är roligt att göra det i bilder. Erik-Ers Viktors hejdundrande femtioårskalast.ex. (som också vi barn fick vara med på). Tre drängar hade fullt jobb att korka upp pilsner. Min Far rökte så många fina sorters rökverk på natten att han fick en svår hjärtattack på morgonkvisten, så han rökte aldrig mer, trots att han lever än!

Att åka tåg och sitta tryckt mot tåggrutan hörde också till det händelserika i min barndom, eller att ta del av folklivet inne i vagnen. För att inte tala om uppehållen vid stationerna med av- och påstigande och alla de uppställda tågtittarna

Med den här utställningen vill jag ha sagt bl.a. att

det mantycker om, det äger man, även om man inte rör om det, vilket inte är nödvändigt.

Det man älskar kan man mista utan att ändå förlora det

Tycker Du om något på ett speciellt sätt på min utställning så äger Du redan detta-och jag bjuder på det!

Man kan säga att den som förstår och kan uppskatta det sköna, eller försöker göra det, får ut mycket av sitt liv. Men det sköna är ej alltid lika med det vackra. Det finns fula människor t.ex., eller katter och hundar, som är fula tills man lär känna dem närmare....

Vi ses!